



Nr 46

1983

BAMSE

't **STERKSTE** beertje
van de **HELE** wereld

MAANDBLAD PRIJS f.1,95/ Bf. 38.



Junior
Press
strip

Rune A.

BAMSE post

Bamse krijgt veel brieven en tekeningen toegestuurd. Daar zijn we erg blij mee. Daarom hebben we een speciale pagina gereserveerd voor Bamse's post. Vind jij Bamse ook leuk? Schrijf dan of maak een tekening. Wie weet komt jouw brief of tekening de volgende keer in Bamse!

beste Bamse

Ik heet Josien
ik ben 10 jaar
Ik heb een vraag
Heb jij ook een
opa?
in nr 38 op de
achterkant sta
jij, er stond bij:
kleur Bamse zelf
maar er was niets
te kleuren
groeten van
Josien Peters

Beste Josien,

Bedankt voor je tekening van mij! Bromelia vond 'm zo mooi, dat ze 'm meegenomen heeft, voordat ik 'm in mijn blad kon afdrukken. Nu je vraag. In nummer 45 heb je kunnen lezen hoe mijn familie is, dus een opa heb ik niet meer,

groetjes van Bamse.



Beste Bamse

Ik heet Jacob en ik 9 jaar.

Ik vind je boekjes erg leuk.

en spannend, wanneer ben je

jarig? Als je jarig bent, stuur ik een kaartje. Ik heb twee vissen.

Heb jij ook een diertje? van Jacob Spalkema

(Gr) Opname scheiding n.r. 19

Beste Jacob,

Bij deze even een antwoord op je brief. Ik vertel immers aan niemand wanneer ik jarig ben, want ik vier mijn verjaardag altijd heel stilletjes met Bromelia en de kinderen. Het wordt anders zo'n drukte, begrijp je.

Groetjes van Bamse.

Deze aflevering stuur ik, omdat ik de lammer bladen zo Mooi vind.



Bamse.

VAN
NATASJA
POELS.

VOOR
BAMSE!

Dag Natasja,

Jouw brief en tekening heb ik uitgekozen om afgedrukt te worden in mijn blad, hoewel we geen kleuren pagina hebben. Dank je wel! En de groetjes van iedereen in het bos en van mij natuurlijk!

Bamse.

BAMSE

VALT SNEL-

DOPMAN EN ARME FLAPPER OÖK!

Hallo, Krelis!

Ik praat nooit
met schurken - maar wat
moet je van me?

Staat er nog steeds een
beloning op Bamse?

Is het waar dat je duizend
gulden betaalt aan degene die
Bamse laat verdwijnen?

Waar hebben jullie het
over? Denken jullie dat ik
zoiets gemeens zou doen?

Doet hij weleens iets
anders?

Nee.

Vreemd.

Dan komt één van Krelis' vrienden te-
rug.

Psst! Ik moet jullie even spreken!



Natuurlijk geeft hij nog steeds een beloning.

Maar hij zei.....

Ja, ja. Als er iets mis gaat weet hij nooit ergens van. Dan krijgen wij de schuld.... Daar worden we voor betaald.



Probeer het nog 'n keer.

Het heeft geen zin. Het lukt ze toch niet!



Waarom lukt alles wel bij Bamse en niet bij ons?

Volgens Bamse komt dat omdat hij zulke trouwe vrienden heeft.



Hebben wij ook.

Watte?



We moeten samenwerken: de wolfjes, de veldmuizen en de piraten.

En WIJ!

Natuurlijk. Samen zijn we sterk, als we maar bij elkaar blijven.

De volgen-
de dag...

Waar gaan al die schurken heen?



De 'schurken' hebben zich verzameld vóór het clubhuis, want met z'n allen kunnen ze er niet in.

We moeten dus bij elkaar blijven en.....nou.....
jullie weten wat je te doen staat.

Wie is de leider?



Ik! Ik! Ik! Ik! Ik! Ik! Ik! Ik! Ik!



Mij niet gezien!

Stil nou! We hebben geen leider nodig! We moeten alleen weten HOE we het aanpakken.



En een kwartier lang heeft iedereen met iedereen ruzie.



Waarom krijgen we altijd ruzie?

Misschien omdat jullie beginnen te vechten.



Maar als iemand het niet met me eens is, sla ik erop los!



Wat moet ik anders?

Ik denk niet dat Bamse erg bang hoeft te zijn voor hun SAAMHORIGHEID!



Bij de vergadering waren er twee wolfjes die jullie nog niet eerder hebben gezien: slimme Willy en domme Tom.



BAMSE, FLAPPER EN DOPMAN! LATEN WE ZE BESPIEDEN!



Dopman wil vanuit de ballon de wolken bestuderen. Hij heeft aan Bamse en Flapper gevraagd om met hem mee te gaan.

Heb je parachutes voor ons drieën meegenomen?

Nee.

En als we dan vallen?

Dat gebeurt niet met deze ballon.

En als iemand er nou een gat in schiet?

Dat doet toch niemand?

Hoor je dat?

Ja.

Wát een kans, snap je wel?

Ja? Wat dan?

We rennen naar de Hoge Berg. Daarvandaan schieten we een gat in de ballon.

Dan valt de ballon naar beneden. Ze hebben geen parachutes, dus dan krijgen wij de beloning van Krelis.

Als ze boven komen, zijn ze totaal uitgeput.

Pjew! Zijn we er al?











Iemand heeft een pijl geschoten. Goed, dan weet ik het.

Kan je er iets aan doen?

Nee, maar ik vind het wel vervelend dat ik niet weet waarom ze het gedaan hebben.



Ik begrijp dat we dood gaan, en het kan me verder niet schelen waarom!



Donder-honing, Bamse. Er zitten handvatten op de bodem van de mand.



Voorzichtig Bamse. Niet vallen!



Dat doen we al, VALLLEN!

Bamse hangt aan de handvat-
ten.



En sterk geworden door de
donder-honing.....



.....remt hij met zijn be-
nen.....



HET IS GELUKT! ZE ZIJN NEERGESTORT!



Nu krijgen
we duizend
gul-
den!

Duizend gulden!
Mijn hoofd doet er
zeer van!





Alles in orde, Flapper?

Ja, ik denk van wel!



Sorry hoor, voor de harde landing. Mijn benen zijn nogal kort.

Ik maak het gat dicht, dan kunnen we weer opstijgen.
Mèt drie parachutes natuurlijk.

Twee is genoeg.
Ik wil niet meer.



Na-
tuurlijk
wel.

Nee, bedankt.
Eén ballonreisje is
genoeg.



JE ZEI DAT HET GELUKT WAS!

Ja, ik
dacht...



WIL JE WETEN WAT IK DENK?

Nee, nee,
nee.



117-15

EEN VERHAAL VAN 10 JAAR GELEDEN.

Poek en Miezal



Dat
lijkt
me
leuk.

DE KOEKJES ZIJN KLAAR!



Mmm! Koekjes, daar houd ik
van.

Koekjes zijn héér-
lijk!

Kom, Poek. We
lenen even de
wip!









Arme Miezel. Maar soms moet je een beetje pijn lijden voor het goede doel.



Waarom moet ik pijn lijden voor ONS doel?



Daar is oma. Misschien heeft ze wel gezien dat wij van de taart wilden eten.



Ik verstop me hier tot vanavond. Daarna is ze het vast vergeten.



's Avonds.....

Oh, ben je daar! Ik had 'n taart voor je gebakken, maar toen ik je niet kon vinden heb ik 'm aan Miezel gegeven.



Heb je de taart opgegeten?

Mmm! Ik moest pijn lijden, weet je nog?



Hé, domme kat!



IK HEB DE HELFT VOOR JE BEWAARD!



Anna-Bella RIJDT GEVAARLIJK

Bamse, Bromelia en Flapper zijn uit rijden geweest met Pleun, Billy-Boy en Rossie.





Bij zijn huisje aangekomen neemt Flapper afscheid van Bamse en Bromelia.

Ik ga lekker worteltjes eten. Mmmm!



Een tijdje later doet hij het raam open voor wat frisse lucht.



Dan ziet hij.....

Anna-Bella!



Zonder cap!



Stel je voor dat ze van die gevaarlijke weg valt. Dan helpt niets meer. Dan gaat ze dood!







We moeten Bamse gaan halen.



Daar is hij al.

Bamse, Anna-Bella heeft.....

Ik weet het. Bram en Teddy hebben 't verteld. Waar is ze?



Weet ik niet.

DAARI!



Je mag nooit zonder cap paard-rijden!



En kleintjes mogen helemaal niet rijden!







Bram en Teddy zijn erg blij met de pony.

Hoe zullen we 'm noemen?

Wat denk je van Kees? Dat past echt bij hem.



Goed! Ik doop je Kees.



Ik maak een karretje, dan kan Kees je trekken.

Da's leuk.



Ik denk niet, dat hij gras lust.



Misschien heeft hij geen honger.

Hé, geef mijn koekjeszak terug!



Hij had wel honger - hij heeft alle koekjes opgegeten!



Maar hij heeft wel de koekjeszak teruggegeven!



Bamse
maakt een
karretje.

Bram schildert hem.



En ze trekken lootjes wie er het eerste
in mag.

Ik heb ge-
wonnen!

Denk eraan! Nooit
zonder cap
op!



Hij is geen ren-pony.

Hupla! Sneller!



Hij kan vast niet rennen.



SNIFF
SNIFF

Oh, jawel. Moet je zien!



SNIFF
SNIFF

Wat is er met hem gebeurd?



Kees houdt niet van gras, hij lust alleen koekjes, en lekkere taartjes en cake en toetjes.

Je gaat nu naar de wei, bij de andere paarden. Misschien kunnen die je leren hoe je gras moet eten.



Maar als Bamse weg is, kruipt Kees onder het hek door en al snel.....



.....krijgt Bamse een telefoontje van de banketbakker.

Een kleine gele pony met rode manen....ja.... die is van ons...ik kom eraan.



Hij liep gewoon naar binnen en at voor honderden guldens gebak op!

Ik betaal wel.



Nu snap ik waarom ze zo graag van die pony af wilden.

Maar nu kan hij niet meer ontsnappen.



Dat denkt Bamse!

Maar Kees heeft hele sterke benen.



Een tijdje later wordt Bamse weer opgebeld door de banketbakker.

Ja, ja.
Ik kom
eraan.



Dat wordt betalen!

Ik zie het.



Op de terugweg komt Bamse Dopman tegen en die heeft een oplossing.

Een muilkorf, net
als bij wilde honden.



Nu kan Kees er niet meer van-
door gaan en alles opeten.

Kees wil niet meer lopen. Hij
blijft stokstijf staan.



Zielig.

We waren zo blij met 'm.



ZUCHT!

Maar er gebeurt iets heel raars met Kees. Dat
lees je in het volgende nummer.

de Wolf en de Ezel



De ezel had een splinter in zijn voet gekregen, en liep te hinken langs de kant van de weg. Tot zijn grote schrik zag hij dat er een wolf aan kwam rennen.

De ezel begreep wel, dat hij met die splinter in zijn voet nooit sneller zou zijn dan de wolf. Dus hij stopte en zei: "Hallo, Wolf! Ik begrijp dat je me op wilt eten, en ik kan niet ontsnappen, want ik heb een splinter in mijn voet. Doe me alsjeblieft een plezier en haal de splinter eruit, voordat je me op gaat eten".

"Waarom zou ik" vroeg de wolf.

"Je doet niet alleen mij een plezier, maar ook jezelf, anders krijg je de splinter in je keel als je me opeet", zei de ezel.

Dat is slim bedacht door een ezel: zelfs een sluw iemand als ik moet dat toegeven, dacht de wolf.

Hij pakte de splinter tussen zijn tanden en begon te trekken.

Toen de splinter eruit was, gaf de ezel de wolf een trap tegen zijn neus, zodat de wolf op de grond viel. Toen de wolf opstond, nog helemaal duizelig, zag hij nog net in de verte de ezel wegrennen, op zijn poten zonder splinter!



IN HET VOLGENDE NUMMER:

KEES - EEN LASTIGE VRIEND!?

Hij wil ons karretje
niet meer trekken.

MOET
Kees een muil-
korf dragen?



Misschien
weet Dopman wel
iets.

Niet zeuren! Jullie weten wat hij heeft gedaan.

Slaap je,
Dopman?

Stil! Ik denk na.....!

Ik hoop, dat hij niks verzint,
want anders win-
nen zij - IN
PLAATS VAN
MIJ.



WINNEN? Wat?
Dat zal je wel
zien!

ER GEBEURT IETS VRÉÉÉSELIJKS...

Gelukkig dat ik langs kwam!



BAMSE BEROOFT EEN BANK !!

Is het waar?

Wat
vreemd.

Ja, en
de politie
heeft
hem
opge-
slo-
ten.



BAMSE

ALTIJD EVEN SPANNEND!



WIN EEN LEUKE PRIJS MET

BAMSE'S DENK-PAGINA!

JE KAN EEN PAKJE ANSICHT-
KAARTEN WINNEN ALS JE WEET WELK DIER
HIER NIET THUISHOORT. WELK DIER IS ALLEEN IN
ZIJN SOORT?

Het is nogal moeilijk, dus vraag het even aan één van je ouders, voordat je het antwoord instuurt.



BAMSE NR. 46, POSTBUS 447, 1400 AK BUSSUM

NAAM.....jongen/meisje

ADRES.....

WOONPLAATS.....POSTCODE.....

OPLOSSING



Stuur je ant-
woord snel
in.... Je mag
je antwoord
ook op

'n papiertje schrij-
ven als je niet in je
Bamse-blad wilt knippen.

113-C4